

Voorlezen



## Groei bloem, groei!

Mamma is in de tuin aan het werk. Ze haalt alle dode plantjes en takjes van de grond. 'Zo is er weer ruimte voor nieuwe plantjes,' legt ze uit aan Ezeltje Prik. 'Kijk maar. Daar komt er al één uit de grond.' Ezeltje kijkt naar de plek die zijn moeder aanwijst. Het enige wat hij ziet, is zwarte aarde. En een raar geel stokje. Alsof er een puntig patatje uit de grond steekt. 'Dat is toch geen plant?' zegt hij verbaasd. 'Die zijn veel groter. En mooier!' Zijn moeder lacht. 'Dat klopt', zegt ze.

'Dit plantje moet nog even groeien. Straks staat daar een prachtige gele bloem. Een narcis.' Nu is Ezeltje Prik pas echt nieuwsgierig. Zit er echt een bloem verstopt in dat rare stokje? De rest van de dag houdt hij het plantje goed in de gaten. Wel twee keer vult hij zijn rode gietertje met water. Misschien heeft het plantje dorst! Maar hoe vaak hij ook gaat kijken, er verandert niets. Het stokje is nog steeds een stokje en geen mooie bloem. Zelfs in zijn pyjama, loopt Ezeltje nog een keer naar buiten.

Wat duurt dat groeien lang! Hij moet er een beetje van zuchten. Als Ezeltje slaapt, krijgt mamma een idee. De burens hebben prachtige gele bloemen in hun vensterbank: narcissen! Als ze de buurman haar plannetje vertelt, moet hij lachen. Hij helpt haar zelfs om een gat te graven in de tuin. Met pot en al gaan de narcissen de grond in. Wat zal Ezeltje Prik morgen blij zijn! Maar de volgende keer moet hij even wachten. Tot de bloemen uit zichzelf naar boven komen.